

## Κέρδος, Ηθική και Βιο-Περιβάλλον

### Καίτη Κυριακοπούλου

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Βωξίται Παρνασσού Α.Ε.

Ελλάς

Ο Πλάτων αναφέρεται στην ηθική ως την αποτελεσματική αρμονία του συνόλου. Πολλοί φιλόσοφοι ανά τους αιώνες διαμόρφωσαν θεωρίες σχετικά με το τι είναι ηθική και σχεδόν όλοι έφθασαν στο συμπέρασμα, ότι ηθικό είναι "ό,τι είναι καλό για το σύνολο". Πιστεύω, ότι η φιλοσοφία της βιοπολιτικής είναι ακριβώς αυτό: η υπεράσπιση του καλού σε παγκόσμιο επίπεδο, η συνειδητοποίηση της σημασίας του αγαθού της ζωής σε κάθε μορφή παρουσίας της στη γη και ο σεβασμός για το πολύτιμο αγαθό του βίου. Παρ' όλα αυτά είμαστε εδώ, για να εξετάσουμε κατά πόσο είναι συμβατές οι διαστάσεις Κέρδος και βιο-περιβάλλον. Πιστεύω, ότι με την ως άνω ηθική φιλοσοφία κέρδος και βιο-περιβάλλον είναι συμβατές έννοιες. Χρειαζόμαστε όμως το κέρδος; Πιστεύω απόλυτα πως ναι. Είναι το κύριο κίνητρο σε κάθε ανθρώπινη προσπάθεια. Είναι ο μοχλός για την ανάπτυξη του κόσμου.

Παρ' όλα αυτά το κέρδος απαιτεί την εκμετάλλευση των πρώτων υλών και η εκμετάλλευση διαταράσσει την ισορροπία του περιβάλλοντος. Πώς λοιπόν μπορούν αυτές οι έννοιες να είναι συμβατές; Μπορούν, μόνο αν βασιστούμε στις ηθικές αξίες. Τα παγκόσμια αποθέματα, αν χρησιμοποιηθούν με υπευθυνότητα, μπορούν σε μεγάλο βαθμό να ανανεωθούν. Η τεχνολογία, αν χρησιμοποιηθεί σωστά, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο και μπορεί να συνδράμει σ' αυτές τις προσπάθειες. Αλλά και πάλι είναι ένα θέμα ηθικών αξιών. Πώς όμως αποκτά κανείς ηθικές αξίες; Αυτό είναι το κλειδί.

Μοιραζόμαστε όλοι τον ίδιο πλανήτη. Έτσι κύρια προσπάθειά μας πρέπει να είναι να κάνουμε αυτόν τον πλανήτη ένα καλύτερο τόπο διαβίωσης για όλους. Απαιτείται ευρεία αντίληψη του κόσμου γύρω μας. Η τεχνολογία στον αιώνα μας έχει φθάσει σε δυσθεώρητα ύψη, αλλά δυστυχώς η διανοητική καλλιέργεια, αυτή η οποία προσδίδει αληθινό νόημα στη ζωή, δεν έλαβε την προτεραιότητα που θα έπρεπε στην εκπαίδευση. Οφείλουμε λοιπόν να δώσουμε, περισσότερο από ποτέ, έμφαση στην ανθρωπιστική παιδεία, ώστε να αποφύγουμε την καταστροφή του κόσμου μας εξ αιτίας της τεχνολογικής γνώσης, σαν το παιδί που παίζει με τη φωτιά. Χρειαζόμαστε ισορροπία!

Από τη στιγμή που η Δρ. Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη μου εξήγησε τη φιλοσοφία της, πείστηκα ότι η βιοπολιτική καλύπτει αυτές τις απαιτήσεις και πρέπει να γίνει ένα ολοκληρωμένο τμήμα της εκπαίδευσής μας. Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να την ευχαριστήσω δημόσια και να την συγχαρώ για την σημαντική προσφορά της.

Συμπερασματικά, πιστεύω ότι οι ηθικές αξίες που αποκτούνται μέσω μίας ευρείας ανθρωπιστικής παιδείας, είναι οι θεμελιώδεις αρχές που οδηγούν στην συνύπαρξη κέρδους και περιβάλλοντος.

---

Η **Καίτη Κυριακοπούλου**, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Βωξίται Παρνασσού» γεννήθηκε στη Ρουμανία και ολοκλήρωσε τη βασική της εκπαίδευση στην Αγγλία και την Γαλλία. Σπούδασε Μαθηματικά και Φυσική στο Κολέγιο Mount Holyoke της Μασαχουσέτης και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης. Από το 1970 έως το 1980 ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ορυχείων Ηλιοπούλου-Κυριακοπούλου και το 1986 έγινε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι παντρεμένη με τον Πάρη Κυριακόπουλο, Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Εμπορικών Επιμελητηρίων Ελλάδος.