

ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΙΛΙΕΤΙΑ

Βαδίζοντας προς το 2000



Η αρχαία φιλοσοφία με τα ιδεώδη του Χριστιανισμού

«**ΚΑΝΕΝΑΣ** δεν μπορεί, νομίζω, να αμφισβητήσει ότι τα θεμέλια του φιλοσοφικού στοχασμού και γενικότερα του πνευματικού βίου της ανθρωπότητας βρίσκονται στην Αρχαία Ελλάδα. Στους μεγάλους φιλοσόφους της κλασικής και της ύστερης περιόδου.

Γιατί οι διδασκαλίες τους καθόρισαν αποφασιστικά την εξέλιξη της σκέψης για όλους τους κατοπινούς αιώνες, όχι μόνο στο διάστημα της αρχαίας πορείας της, αλλά και έως πολύ αργότερα.

Στην Αρχαία Ρώμη, έχουμε την **Κικέρωνα**, τον **Σενέκα**, τον **Μάρκο Αυρηλίο**, όπου η φιλοσοφία αποσπάστηκε από τις μεταρρυθμιστικές αφηρηθείς των ελληνικών σχολών και όπου η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την αφορμή να δημιουργηθεί ένα σώμα ηθικών δογμάτων που έγιναν κατόπιν στοιχεία του λεγόμενου Ουμανισμού.

Οι αρχαίοι Ρωμαίοι ήταν, λοιπόν, εκείνοι που προσάβησαν να γεφυρώσουν το χάσμα από τις μεταρρυθμιστικές αφηρηθείς προς την πρακτική ζωή. Η ρωμαϊκή φιλοσοφία δεν έχει να επιδείξει ονόματα του μεγέθους του **Πλάτωνα** και του **Αριστοτέλη**. Ομως καμιά... δεν επεδόρασε σε τόσο μεγάλη έκταση και δεν είχε τόσο διάρκεια.

ΧΩΡΙΣ αυτήν θα ήταν εντελώς αδύνατη η πνευματική ανέλιξη των καθυστερημένων τότε λαών της Ευρώπης, της Γαλιτίας, της Ισπανικής Χερσονήσου, των βρετανικών νησιών κ.λπ. που έμαθαν τα λατινικά, αλλά οι περισσότεροι δεν γνώριζαν τα ελληνικά.

Και επειδή η ρωμαϊκή φιλοσοφία, με την ελεύθερη θεωρητική της, είχε την ικανότητα για δημιουργήθηκε ένας τύπος ανθρώπου που αργότερα, συνδυασμένος και με τα ιδεώδη της χριστιανικής εκκλησίας, έγινε ο ιδεώδης τύπος ανθρώπου.

Ο τύπος αυτός ανθρώπου, γίνεται αποδεκτός από τους περισσότερους ορθά σκεπτόμενους, κατά την περίοδο της ιστορίας την οποία σήμερα διατρέχουμε, θέλω να πιστεύω ότι θα πρέπει να εξακολουθεί να δεσπόζει και στον αιώνα που ακολουθεί, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε και πολύ σύντομα θα το διαβούμε», καταλήγει ο κ. **Γρόλιος**.



ΑΓΝΗ ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ - ΑΡΒΑΝΙΤΗ

πρόεδρος Βιοπολιτικής, υποψήφια βραβείου Νόμπελ

«**Η ΔΗ** από το 1985 που ξεκίνησε τη διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής, μιλούσαμε για την ανάγκη να οραματισθούμε τη νέα χιλιετία... Τότε, η λέξη χιλιετία φαινόταν παράξενη.

Όταν μιλάμε για χιλιετία, μιλάμε στην πραγματικότητα για κλάσματα δευτερολέπτου στην εξέλιξη του βίου. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι κάποιος έχουμε μερδεύει σαν άνθρωποι. **Έχουμε θεωρήσει τους εαυτούς μας πάρα πολύ σημαντικούς, τα έχουμε γίσει όλα με ανθρωποκεντρικές αξίες, θεωρώντας ότι μας ανήκουν και ότι μπορούμε και να το καταστρέφουμε.**

Σ' αυτό, λοιπόν, το μεταίχμιο βρισκόμαστε. Η καταστροφή μας έχει ξεπεράσει. Καταστρέφουμε το περιβάλλον και η καταστροφή του περιβάλλοντος έρχεται με τόσο γρήγορο ρυθμό, όπως η καταστροφή του όζοντος, η καταστροφή των ωκεανών, της πανίδας, της χλωρίδας, όλα αυτά, που είναι γνωστά θέματα, μας ξεπερνούν τόσο πολύ, που αν δεν προβληματισθούμε σοβαρότατα, κινδυνεύουμε.

«**Ελπίζουμε** λοιπόν τις αξίες με μια άλλη διάσταση στη βιοπολιτική. Θεωρούμε ότι εάν οραματισθούμε για χιλιετία, εάν οραματισθούμε μακροπρόθεσμα, όλοι μέσα μας ξέρουμε τι είναι το σωστό. Όλοι μέσα μας ξέρουμε τι είναι το καλό. Τι σημαίνει αυτό; Ότι θα χρειαστείτε τελείως νέα παιδεία. Νέα δομή στην κοινωνία, νέο προγραμματισμό σε κάθε τομέα, είτε αυτό είναι η άμυνα είτε αυτό είναι η διπλωματία είτε αυτό είναι η αρχιτεκτονική, σιδηρή».

Πώς το εννοούμε; Για παράδειγμα στην παιδεία, στην ανατροφή των παιδιών ή στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο πανεπιστήμιο, στη μετεκπαίδευση: το περιβάλλον έχει μια θέση. Οχι απλώς, μια θέση που τώρα, μετά από τόσα χρόνια αρχίζει να μπαίνει στην παιδεία... Εμείς θεωρούμε ότι το περιβάλλον πρέπει να είναι ο πυρήνας. Πρέπει να είναι το κέντρο. Δηλαδή, εάν φτιάξουμε έναν κύκλο και βάλουμε στη μέση του κύκλου μια κωκικίδα,

αυτό είναι το αγαθό του βίου. Αυτό είναι το περιβάλλον. Και πρέπει, λοιπόν, με ακρίβεια να συνδέεται με κάθε τι που κάνουμε. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει ιδιαίτερο ρόλο να παίξει. Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει τη νέα αναγέννηση στην ανθρωπότητα. Την αναγέννηση του φωτός και της Ελπίδας.

Κάθε πετραδάκι της Ελλάδας και μια προσφορά στην ανθρωπότητα.

Η χώρα μας μπορεί να δώσει το φως!

Χρειαζόμαστε νέα παιδεία και νέα δομή της κοινωνίας

ΚΑΘΕ πετραδάκι οπουδήποτε και εάν βρίσκεται στην Ελλάδα, έχει κάνει μια προσφορά στην ανθρωπότητα. Κάθε πετραδάκι, λοιπόν, σε χρησιμοποιεί σαν τόπος συνάντησης των αιδιών. Για τη νέα ειρήνη, για τα νέα οράματα. Δηλαδή:

- **Η Ικαρία**. Να έρχονται όλοι οι αεροναυπηγοί της Γης και να αναζητούν τις αξίες της νέας χιλιετίας.
- **Η Κως**. Όλοι οι γιατροί ν' αναζητούν τις ηθικές αξίες της Ιατρικής και τις διαστάσεις της έρευνας.
- **Η Πάτμος** για τους θεολόγους.

Κάθε πετραδάκι... Αυτό είναι η άμυνα, αυτό είναι ο οραματισμός, αυτό είναι ο πλούτος της Ελλάδας, αυτός είναι ο τουρισμός της Ελλάδας», επισημαινει η κ. **Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη**.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Βιοπολιτικής τμήθηκε πρόσφατα με το βραβείο «Τουρισμός και Ειρήνη» στη Μάλτα. Όπως αναφέρει στην «Α.Τ.Κ.» η κ. **Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη**, στην ομιλία της στη Μάλτα προσπάθησε να τονίσει ακριβώς αυτό: «Ότι ο τουρισμός είναι η διπλωματία του μέλλοντος. Είναι η δυνατότητα να δώσεις στους λαούς την ευκαιρία όχι μόνο ν' αγαπήσουν ο ένας τον άλλον, όχι μόνο ν' αγαπήσουν τον πλούτο όλων των μορφών ζωής. Την αρμονία της πανίδας και της χλωρίδας. Την επικοινωνία χωρίς σύνορα... Όλες αυτές τις διαστάσεις.

Δηλαδή την επικοινωνία του ενός λαού με τον άλλον. Επίσης αυτό μας το δίνει και ο μύθος.

«**Η Βιοπολιτική** θεωρούμε ότι έχει πολύ μεγάλο ρόλο να παίξει. Ο μύθος στη διάσταση παραδείγματος χάριν του τουρισμού. Για την Ελλάδα, το μονοπάτι του Απολλώνιου. Το μονοπάτι της Αφροδίτης. Το μονοπάτι του Διονύσου. Η αποκλιση στάδιο της ιστορίας μας, του μύθου, μπορεί να δώσει την ομορφιά, την αρμονία, τα οράματα...»

«... τονίζει η κ. **Βλαβιανού** και προσθέτει: «Φθάνει πια η κοντόφθαλμη πολιτική. Φθάνει πια η στενοχώρια. Φθάνει πια το να τρέχουμε για υπερκρατολίαση, σαν να είναι ο πρώτος στόχος της ζωής μας. Δεν είναι!».

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ της χιλιετίας θεωρούμε ότι είναι: Κάθε άνθρωπος, όσο στενημένος και εάν είναι, αν είναι σε μια γωνιά της Αφρικής, εάν είναι σε μια γωνιά του Βόρειο Πόλο ή εάν βρίσκεται στην πανέμορφη Ελλάδα, σε ξεκινά το πρινοτικό του, καταλαβαίνοντας πως είναι πολυεκατομμυριοδολάρια, θα δινάμε τη ζωή μας; Λοιπόν αυτή είναι η χιλιετία. Αυτό ζητάει η βιοπολιτική: Το όραμα της δύναμης, του αγαθού του βίου σαν ενωτικού κριτικού της ανθρωπότητας, της προσπάσιας του περιβάλλοντος σαν πρωταρχικής διαστάσης, στην πολιτική, στην παιδεία, στην κινητοποίηση, στην καθημερινή μας ζωή.

Οράματα. λοιπόν, ψυχική δύναμη, ελληνικό πνεύμα. Η Ελλάδα μπορεί να δώσει το φως. Αυτό είναι βιοπολιτική...», καταλήγει η κ. **Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη**.